

# HERBERG DE HANEKAMP



*Menu*



## Voor de kleintjes tot 12 jaar

Boterham met hagelslag  
Het regent chocolade! 2,75

Dikke boterham met Jam  
Lekker zoet en fruitig. 2,75

## Broodjes

Vijgen abrikozenbrood  
met oude kaas 6,25

## Heerlijk zuurdesembrood

Met gerookte zalm en  
komkommer-yoghurtsalade 6,95

Met 2 biologische kalfskroketten  
en mosterd 7,95

Met stoofvlees naar eigen recept 8,95

## Salades

Frisse salade, rijkgevuld met vlees,  
vis of als vegetarisch gerecht. 8,75  
De salade wordt geserveerd met  
brood en boter.

## Voorgerecht

Soep van de dag 4,95  
(vraag onze medewerker)  
De soep wordt geserveerd  
met brood en boter

## Oudhollandse Pannenkoeken

### Zoete pannenkoeken

Pannenkoek naturel, 6,25  
met poedersuiker  
en stroop op tafel

Pannenkoek met marshmallows 6,50

Pannenkoek De Hanekamp 7,50  
met appel, rozijnen en kaneel

### Hartige pannenkoeken

Pannenkoek met kaas 7,75

Pannenkoek met spek van het  
Livar varken 8,50

Pannenkoek van het seizoen 8,95  
(vraag onze medewerker)

Dorst?  
Bekijk ook onze  
drankenkaart!

“Ze kennen mekaar met een  
warme pankoek belopen!”

(de roddels gaan daar snel!)

## Historie van De Hanekamp

De Hanekamp was vroeger een boerenherberg in de gemeente Zwolle. Gasten kwamen er om elkaar te ontmoeten, om te eten, drinken en overnachten. De dieren die ze bij zich hadden, vonden in de veestalling een plek om uit te rusten van de reis. Jan en alleman bezochten de herberg, die veel weg had van een huiskamer.

Mensen aten, dronken en ontmoetten elkaar in De Hanekamp. Reizende lieden gebruikten er een maaltijd of bleven overnachten. Er werden zaken gedaan. Menig patron vond er zijn kompanen of arbeiders. Dorpsgenoten troffen elkaar in de herberg om een praatje te maken of een spel te spelen.

“De pankoek schuift of glijdt!”

(de zaken lopen goed)